

Phật lịch 2560, ngày 16.5.2017

Tâm Thư

Kính lễ HT Thích Thanh Quang, Viện trưởng VHD/GHPGVNTN
Về tinh thần Thông Bạch ký ngày 26.04.2017.

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính dâng: Hòa thượng Thích Thanh Quang

Viện trưởng VHD/GHPGVNTN.

Kính bạch Hòa thượng

Con là Đào Duy Hưng, pháp danh Trúc Thịnh, Thư ký Hội Phật tử Cổ HT Thích Như Đạt, con xin được thay mặt tất cả hội viên, trước hết chúng con xin được kính đề đầu đánh lễ Hòa thượng Viện Trưởng. thứ đến kính mong Hòa thượng hoan hỉ cho chúng con được phép tỏ bày tâm tư, nguyện vọng của Phật tử chúng con dâng lên Hòa thượng.

Bạch Hòa thượng,

Qua tinh thần Thông Bạch lần đầu với chữ ký của Hòa Thượng cùng con dấu của Viện hóa Đạo ký vào ngày 05.8.2016 và đã được PTTGQT phổ biến rộng rãi đến Phật tử và dư luận quần chúng, chúng con đã soạn thỉnh nguyện thư dự định nhờ một đạo hữu về thăm quê, đến chùa Giác Minh kính dâng tận tay Hòa thượng, nhưng có một số đạo hữu đã đóng góp ý kiến.

- E ngại ảnh hưởng đến pháp thể của Hòa thượng và uy tín Giáo Hội..

- Oan ức không cần biện bạch. Cứ tiếp tục cúng dường Chư Tăng bằng pháp vô tướng Ba La Mật, rồi đây Hòa thượng và dư luận sẽ hiểu.

Trước ý kiến của đại đa số hội viên nên chúng con đã yên lặng và tiếp tục công đức cúng dường tịnh tài Chư Đại Tăng trong thâm lặng gần trọn một năm qua, thì bất ngờ nhận được Thông Bạch thứ nhì lại mang danh nghĩa Hòa thượng, một lần nữa lại phổ biến đến đại chúng về các tổ chức từ thiện nói chung và Hội Cổ Hòa Thượng Thích Như Đạt của chúng con nói riêng.

Sau khi tham khảo với quý thiện trí thức Phật giáo và qua các buổi họp, mọi người đã có cùng một nhận định:

- Chùa Giác Minh của HT Viện trưởng Thích Thanh Quang ở Đà Nẵng, từ lâu đã bị CSVN phong tỏa, ngăn cấm Phật tử đến chùa, Ngài cũng không thường xuyên sinh hoạt trên internet, để có thể biết rõ sự việc hư, thực thế nào, mà ban hành Thông Bạch! Vì sự thiếu thông tin chính xác đó, khi nghe báo cáo một chiều, nên Ngài đã tin thật.

- HT Viện Trưởng Thích Thanh Quang là vị chân Tăng phật học, Ngài là bậc Thầy của chúng ta, thì hơn ai hết Ngài còn dạy chúng ta về ý nghĩa cúng dường Chư Tăng là một truyền thống Phật giáo. Khởi đi từ lời giáo huấn của Đức Thế Tôn giảng dạy về công đức bố thí Ba La Mật, Chư Tăng cả hai tông phái Nam Tông và Bắc Tông đã lãnh hội và trao truyền cho chúng sinh đến ngày nay. Hơn nữa, tịnh tài cúng dường là do tâm thành của phật tử đóng góp, không phải đồng tiền phi pháp mà Hòa thượng Viện trưởng ngăn cấm không cho chư Tăng nhận.

- HT Thích Viện Trưởng Thích Thanh Quang, suốt bao thập niên qua sống dưới chế độ CSVN, Ngài một lòng đấu tranh sau lưng Đức Đệ Ngũ Tăng Thống trong công cuộc giải trừ quốc nạn, pháp nạn và đòi hỏi quyền phục hoạt pháp lý của Giáo Hội. Ngài cũng đang cùng chung cảnh ngộ với Chư Đại Tăng GHPGVNTN trong nước bị CSVN phong tỏa kinh tế, bằng một thủ thuật tàn độc ngăn cấm không cho phật tử gần gũi, cúng dường, thì sự việc Ngài ban hành Thông Bạch khuyến cáo không cho các hội từ thiện cúng dường gửi tịnh tài về cúng dường Chư Tăng, đó là điều không thể tin được.

- HT Thích Thanh Quang là Viện trưởng Viện Hóa Đạo của GHPGVNTN truyền thừa, trên vai Ngài ngoài sứ mệnh hoằng hóa giáo lý nhà Phật không kể, bên cạnh đó Ngài còn có sứ mệnh trọng đại khác nữa, là làm sao phát huy Giáo Hội lớn mạnh, lòng Ngài nhân từ rộng lớn đối với phật tử, nhất là những phật tử trung kiên phục vụ Giáo Hội, thì hẳn rằng không có lý lẽ nào Ngài lại ban hành một Thông Bạch đi ngược với tinh thần Phật giáo và ý nguyện của 5 đời Tăng Thống của chúng ta hay sao?

- Tuy từ ngữ trong bản Thông Bạch có chút nhẹ nhàng hơn, nhưng lại là một văn bản đầy tính chất thiếu tinh thần dân chủ, hài hòa của Phật giáo và không thể hiện đúng với tinh thần Bi Trí Dũng của người con Phật, đã minh chứng cho đại chúng hiểu HT Thích Thanh Quang không phải là tác giả bản Thông Bạch, và điều chắc rằng Chư Tăng trong Hội Đồng Lương Viện đã không được tham khảo hay thỉnh ý trước khi Thông Bạch phổ biến đến đại chúng.

Kính bạch Hòa thượng Viện trưởng,

Nhân nhận được điện thư của ông Nguyễn Chánh Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo gửi đến, ông Cầu đã biện minh một số sự kiện thiếu trung thực và cuối cùng ông bảo rằng “hãy để tôi tôi mang, nếu tôi có tôi”. Một cách trực tiếp, ông Lê Công Cầu đã xác quyết ông đã tư biên tư diễn bản Thông Bạch theo sự nhận thức sai lệch, méo mó của ông.

Chúng con xin kính trình Hòa thượng về những lời lẽ của ông Cầu trong bản Thông Bạch,

1. (đoạn 3, trang 1) Bản Thông Bạch ông Lê Công Cầu bảo rằng “*Hội Phật tử cố Hòa thượng Thích Như Đạt là hậu thân của Foundation Thích Thiện Minh ra đời tại Hoa Kỳ vào giữa năm ngoài 2016. Sự vô tình hay cố ý được công bố trên mạng được công booe trên mạng trên internet làm cho Phật tử trong và ngoài nước thắc mắc...*”. Ông Lê Công Cầu đã bóc lừa bỏ tay người nếu không muốn nói là vu khống! Chúng con xin thể nguyện trước Tam Bảo, ngoài báo trình đến hội viên công đức cúng dường Chư Tăng hàng tháng, chúng con chưa bao giờ phổ trên internet và các trang mạng.

Bạch Hòa thượng. Vào đầu tháng 2.2017 ông Lê Công Cầu đã gửi điện thư đến hội thư Đh Thục Vũ, yêu cầu trợ giúp HT Thích Chơn Tâm. Chúng con hay tin liền thực hiện ngay và Đh Thục Vũ vì quá tin tưởng nên đã không ngần ngại email Báo trình Hội Viên công Đức Tháng 2 đến hội thư ông Lê Công Cầu với lời chân thật:

Vào 07-02-2017 6:03 SA, "Thuc Vu" <thucvu_1@yahoo.com> đã viết:

Kính anh Cầu,

Nhân trong thư Anh Cầu có nhắc về HT Thích Chơn Tâm. Em xin kính trình anh Cầu Báo Trình Công Đức Tháng 2.2017 của Hội Phật Tử Cổ Hòa Thượng Thích Như Đạt chúng em, để anh Cầu thông cảm và hiểu chúng em nhiều hơn cũng như về mục đích cũng tâm tư của tất cả Hội viên. Chúng em làm việc trong tinh thần vô tướng, Ba La Mật. Tất cả đều một lòng với GHPGVNTN và dân tộc Việt Nam không Cộng sản.

Kính anh

Phúc Tường Thục Vũ

Sau khi nhận được Báo trình Hội viên hàng tháng từ email Đh Thục Vũ, thế là ông Lê Công Cầu mang đi rí tai một số Chư Tăng là chúng con đưa lên internet để làm tin. Về sự việc này chúng con xin được kính trình Hòa thượng rõ, bản Báo trình Hội Viên Hàng Tháng đó là văn bản báo cáo đến tất cả hội viên về tổng kết công đức Hội viên đóng góp trong tháng, tất cả danh sách cúng dường quý Thầy và số tịnh tại cúng dường mỗi vị phải được kê khai đúng từng con số, thêm vào đó phải đính kèm biên nhận dịch vụ gửi tiền. để minh chứng với tất cả hội viên một cách minh bạch đúng theo quy ước của Bản nội quy của Hội đã định. Bản báo trình hoàn toàn mang tính cách thông tin nội bộ, không hề phổ biến ra ngoài dư luận quần chúng, thì ông Lê Công Cầu không thể bảo rằng “*vô tình hay cố ý công bố danh sách*” (điều 5, trang 3).

Nay vì uy tín của tất cả hội từ thiện nói chung và Hội Phật tử Cổ HT Thích Như Đạt nói riêng và danh dự của tất cả Hội viên, chúng con chính thức yêu cầu ông Lê Công Cầu hoan hỉ trưng bày bằng chứng rõ về ngày, tháng chúng con đã phổ biến rộng rãi đến dư luận quần chúng trên internet và các trang mạng nào! Nếu ông Cầu không trưng bày được bằng chứng, thì ông cần phải sám hối trước Tam Bảo, Giác linh Cổ Ht Thích Như Đạt và Hòa thượng Viện trưởng.

2. (đoạn 2, trang 2) - Ông Lê Công Cầu bảo rằng: “*Do Giáo hội đang ở trong tình trạng bị nhà đương quyền bách hại, chụp mũ, khủng bố, nên Giáo hội không thể chấp nhận tài chánh đến từ các tổ chức không thống thuộc hay liên hệ hữu cơ với GHPGVNTN*”.

- CSVN đã bách hại Giáo hội từ suốt hơn 42 năm qua, chứ không phải bây giờ mới ra tay triệt tiêu Giáo hội.

- Thông Bạch không chấp nhận tài chánh từ các tổ chức không thống thuộc giáo hội là phủ nhận công đức đóng góp của Chư Thánh tử đạo và toàn thể Phật tử. Đi ngược với nguyện vọng qua Tâm Thư của Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống HT Thích Đôn Hậu gửi đến Tăng Ni Phật tử Hải ngoại vào ngày 10.9.1991 “*Tôi thiết tha kêu gọi quý vị hãy phát huy hơn nữa bản thể của Tăng già mà đoàn kết hòa hợp, hãy cùng nhau thể hiện tinh thần tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám như luật dạy. Hãy vì tồn tại của Giáo*

hội, vì sự vinh quang của Giáo hội mà bỏ đi những quan niệm dị biệt để cùng nhau hoằng dương Chánh Pháp, làm được nhiều Phật sự cụ thể hữu ích và lớn lao hơn nữa...” Chính lời kêu gọi lời thống thiết của Ngài, và Phật tử nhìn thấy công hạnh vì nước, vì pháp, vì dân của của Nhị Vị Tăng Thống Đức Cố HT Thích Huyền Quang, ĐLHT Thích Quảng Độ, mà biết bao bao Chư Tăng và Phật tử trực thuộc Giáo hội hay ngoài Giáo hội cũng đã trực tiếp trợ giúp trong công cuộc phục hoạt Giáo hội bằng cả hai phương diện nhân lực lẫn tài lực.

- Giáo Hội PGVNTN là một Giáo hội dân lập được truyền thừa qua các thời Đinh, Lê, Lý Trần Lê, Đệ I, Đệ II Cộng hòa và thể chế CS ngày nay. Biết bao máu, xương và nước mắt, bao công sức của toàn thể Phật tử đã đổ xuống cho sự sống còn của Giáo hội, Bảo rằng chỉ có thành viên hay Phật tử hữu cơ mới có quyền đóng góp, thì chúng con thiết nghĩ rằng chẳng khác nào cô lập hóa Giáo hội, đưa Giáo hội đến sự co cụm như một hội tư nhân, không còn mang ý nghĩa đích thực của một Giáo hội nữa rồi!

- Bảo rằng chỉ có Phật tử hữu cơ mới được quyền đóng góp trợ giúp tịnh tài cúng dường Chư Tăng, vô tình cho người ta hiểu rằng Giáo hội đang áp dụng một thể chế chính trị giống như CSVN, ngăn cấm người dân không có quyền đòi hỏi hay đóng góp trước sự an nguy của đất nước.

- Một điều nghịch lý đến vô lý, bảo rằng ngăn cấm chúng con không được gởi về cúng dường Chư Tăng, mà ông Lê Công Cầu lại điện thư yêu cầu chúng con công đức cúng dường HT Thích Chơn Tâm!?

3.. (đoạn 3-1 trang 2) Về: *“Hội PT Cố HT Thích Như Đạt không là thành viên hay đơn vị trực thuộc GHPGVNTN-HN/HK. Tuy Hội lấy đối tượng GHPGVNTN làm mục tiêu quyền góp, nhưng chỉ nhằm ủng hộ một số cá nhân Chư Tăng hay Cư sĩ, chứ không đợc trọng tâm cúng dường Giáo Hội..”*

Bạch Hòa thượng Viện trưởng! Những điều ông Lê Công Cầu nêu trên đã gieo vào tâm tưởng Phật tử càng ưu tư về Giáo hội thêm nữa. Hơn ai hết HT Viện trưởng chắc hẳn không bao giờ quên, qua Đại Hội Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, tổ chức vào những ngày 25, 26, 27 tháng 9 năm 1992, có 376 Đại biểu, nay thành viên chỉ còn một con số nhỏ khiêm nhường, nếu chỉ có thành viên VPII mới được quyền đóng góp, thì Giáo hội đã co cụm càng co thắt thêm! Giáo hội rồi sẽ đi về đâu? Làm sao có thể giải trừ được quốc nạn và pháp nạn? Cho nên chúng con không ngạc nhiên, cũng trong email ông Lê Công Cầu đã thổ lộ với chúng con: *“..tôi vào vấn an Đức Tăng Thống, nhân tiện tôi qua chùa Từ Hiếu để gặp Hòa Thượng Tổng Vụ Tài Chánh xem quỹ Giáo Hội còn được bao nhiêu thì hỏi ôi ! quỹ còn được 340 USD nên tôi chẳng dám xin trích xuất cho một vài hoạt động như giỗ chị Lê Thị Tuyết Mai vị pháp thiêu thân sắp tới..”*

- Quỹ Giáo hội khiêm nhường như thế, thử hỏi nếu không có các Hội từ thiện và Phật tử khắp nơi gởi về cúng dường, thì Chư Tăng trong nước lấy gì mà sống!? Chúng con nghĩ có thực mới vực được đạo, có cơm ăn áo mặc mới có sức hoằng pháp lợi sanh và phát triển Giáo hội.

- Khi biết ngân quỹ hạn hẹp như vậy, thì ông Cầu có thể điện thư cho chúng con trợ giúp để tổ chức lễ giỗ chị Lê Thị Tuyết Mai và các hoạt động của Giáo hội, như ông đã có lần

liên lạc với chúng con yêu cầu trợ giúp HT Thích Chơn Tâm, thì chúng con sẽ thực hiện ngay. Tại sao ông Cầu lại phải ra Thông Bạch mà lại không đối với anh em bằng tình chân thật, mà từ trước nay chúng con vẫn xem ông như một người huynh trưởng?

- Sau khi cưỡng chiếm Miền Nam 30.4.1975, lúc Cộng sản chưa bang giao với thế giới bên ngoài, Phật tử còn nhờ VPII gửi về cúng dường Giáo hội trong nước, nhưng khi CSVN bang giao với thế giới bên ngoài, đã có nhiều Phật tử về thăm quê, nhân đó bạn bè, thân nhân gửi gắm chút ít tịnh tài mang về cúng dường tận tay quý chư Tăng. Rồi qua biến cố này đến biến cố khác dồn dập xảy ra trong nội tình Giáo hội, đưa đến sự đổ vỡ làm nản lòng Phật tử, nên giờ đây đa số Phật tử gửi trực tiếp cúng dường quý Ngài. Từ suốt bao năm qua, Hội viên Hội Cổ HT Thích Như Đạt của chúng con cũng đã thực hiện công đức cúng dường như bao Phật tử khác vậy, nhưng nay mang một danh xưng mới, áp dụng theo mô thức do Đh Nguyễn Mạnh Hùng đề xướng, là mỗi Phật tử công đức \$10 một tháng, để những ai có nguồn lợi tức hạn hẹp có thể chung góp công đức cúng dường Chư Tăng, vì thế mà Phật tử hưởng ứng rất đông có tháng hơn 90 người. Chính vì hội viên tham gia đông đảo, nên ông Cầu đã nêu đích danh Hội Cổ HT Thích Như Đạt trong Bản Thông Bạch, còn nếu chỉ có vài hội viên, thì chắc rằng sẽ không bao giờ có Thông bạch hay Thông tư!

- Theo quy định nội quy, Ban Thư Ký có nhiệm vụ báo trình gửi đến Hội viên hàng tháng, cùng đính kèm biên nhận và kết toán sổ sách phân minh. Công đức cả năm không ai nghi kỵ ai, cũng chẳng cho người ngoài biết, cũng không để ai hay, Đh Thực Vũ mới gửi báo trình dành cho Hội viên đến ông Cầu nhằm minh chứng với ông đã cúng dường HT Thích Chơn Tâm rồi, là có ngay bản Thông bạch đưa lên bảo rằng "*Tuy Hội lấy đối tượng GHPGVNTN làm mục tiêu quyên góp, nhưng chỉ nhằm ủng hộ một số cá nhân Chư Tăng hay Cư sĩ, chứ không đặt trọng tâm cúng dường Giáo Hội..*".

Bạch hòa thượng! Chúng con thề nguyện rằng chưa bao giờ mang danh nghĩa Giáo hội khi kêu gọi Phật tử cúng dường Chư Tăng trong nước. Việc làm của chúng con cũng không nhằm ủng hộ cá nhân Chư Tăng hay Cư sĩ nào. Chúng con luôn đặt trọng tâm cúng dường Giáo hội, nhưng qua lời lẽ không thật của ông Cầu, nên hôm nay chúng con thiết nghĩ phải kính thượng trình Hòa thượng về lòng thiện tâm của chúng con, để Ngài Viện trưởng và công luận hiểu cho chúng con hơn, mà thực tâm chúng con không bao giờ muốn kể lể về những công đức đã tạo cho chính mình.

Sự thật chúng con cúng dường theo danh sách 19 Chư Đại Tăng trong Hội Đồng Lương Viện. Tháng chẵn tịnh tài cúng dường chúng con gửi về kính nhờ HT Thích Nguyên Lý kính dâng quý Thầy trú trì các chùa, viện từ Nhà Trang đổ xuống Miền Nam; Tháng lẻ chúng con kính nhờ HT Thích Minh Quang kính dâng quý Thầy trú trì các chùa từ Đà Nẵng lên các tỉnh Miền Trung. Chúng con cũng không quên trợ giúp Ban Hướng dẫn GDPT Huế. Ngoài số tiền \$10 Hội viên công đức hàng tháng, còn có một số Hội viên công đức thêm cho Bảo lụt Miền Trung và các sinh hoạt của Giáo hội trong nước cần thiết. Chúng con nghĩ rằng vai trò một Tổng Thư Ký của một Giáo Hội truyền thừa rất quan trọng, cho nên chúng con mong rằng ông Cầu nên nên thể hiện tinh thần: chánh ngữ, chánh tư duy, chánh kiến và ông Cầu phải hiểu rằng đạo Phật là đạo như thật, Tất cả đều do duyên mà có, do đó, có một số Hội viên có duyên với một vị thầy nào đó, họ đã

công đức thêm, thì ông Cầu không thể nói “*người cần không có, người có không cần*”. Những lời lẽ của ông Cầu mang đầy tính chất vị kỷ, chúng con e rằng nếu không khéo sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín cho một số quý Thầy.

4. Một điều ông Cầu thiếu thành thật hơn nữa khi bảo rằng: “(đoạn 3-2 trang 2) *Một tổ chức quyên góp tiền bạc của công chúng, nói là để hậu thuẫn GHPGVNTN mà chẳng những không gia nhập Giáo hội, lại lấy Pháp Hiệu của một vị cao Tăng Lãnh đạo GHPGVNTN là một xúc phạm có HT Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt. Nên Viện Hóa Đạo và Môn Đồ Pháp quyền không chấp nhận hành vi này..*).

Kính bạch Hòa thượng,

Chúng con không hiểu có bao giờ ông Cầu tự hỏi vì sao số lượng thành viên trong cơ chế VPII quá khiêm nhường!? Đành rằng có những kẻ xanh vỏ đỏ lòng, tham danh háo lợi, nhưng vẫn có vô số số Phật tử và thiện trí thức một lòng với Giáo hội mà chỉ muốn đứng ngoài và bất hợp tác với VPII. Nay người ta chỉ còn biết đến công khó của Đức Tăng Thống và công hạnh của Chư Đại Tăng trong nước, hẳn rằng phải có lý do chứ! Thực sự đó cũng là một điều đau lòng, chẳng ai muốn nhắc tới trước thực trạng phân hóa Giáo hội cùng cực như ngày nay.

Chúng con là con Phật. Chúng con may mắn có cơ duyên học Phật, được Hòa thượng Viện trưởng và quý Thầy đem kinh điển quý báu của Phật tra truyền, nên chúng con mới biết được, là đệ tử của Đức Thế Tôn đúng nghĩa phải biết báo tứ trọng ân: Một trong tứ ân lớn đó là ân đối với Thầy tổ. Đức Cố HT Viện Trưởng Thích Như Đạt, Ngài một lòng đấu tranh xả thân cho đất nước, cho quốc gia dân tộc và cho sự sống còn của GHPGVNTN. Trước ân đức sâu dày của Ngài đó, là đệ tử và là những người hậu học chúng con đã lấy Pháp hiệu của Ngài đặt tên cho Hội không ngoài mục đích nguyện noi gương công đức của Ngài và cũng để cho những thế hệ con cháu hậu học sau này biết đến noi theo như một truyền thống vậy.

Ngày Đức Cố Viện trưởng Thích Như Đạt viên tịch, Giáo hội cũng đã thông báo rộng rãi đến tất cả quần chúng Phật tử và Cộng đồng người Việt khắp năm châu, để cho quần chúng được tưởng niệm công đức của Ngài, chứ Giáo Hội có thông báo hạn hẹp đến thành viên trong cơ chế hành chánh của Giáo hội đâu! Thực sự không riêng Hội chúng con, có rất nhiều những tổ chức Phật giáo ngoài Giáo hội cũng đã tổ chức Lễ Tiểu Tường Đức Cố HT Thích Như Đạt, mà chúng con không hề nghe Môn Đồ Pháp quyền của Ngài phản đối chi cả!

Ngày còn bé lúc cấp sách đến trường chúng con được thầy cô dạy bảo “*tiên học lễ hậu học văn*”. Lúc lớn lên một chút được học sử ký, địa dư chúng con biết thêm các vị anh hùng dân tộc: Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Trần Bình Trọng, cuộc hỏi nghĩa của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Quang Trung đại phá quân Thanh và vô số các vị tiền bối hữu công trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Chúng con thấy những tên đường mang tên các Ngài nên đã gieo vào tâm tưởng, ký ức chúng con không bao giờ quên. Khi làn sóng người tỵ nạn bỏ nước ra đi trốn chạy chế độ vô thần Cộng sản, tuy sống nơi xứ người là những kẻ lưu vong, nhưng người ta vẫn lấy tên chư vị tiền bối hữu công cho hội đoàn của họ: Nguyễn Khoa Nam, Hội Phụ Nữ Mê Linh, Hội Hai Bà Trưng, Việt Nữ

Văn Lang, Tổ Đình Việt Nam, Quảng Đức, Phạm Gia Bình...mà chúng con chưa bao giờ nghe ai chỉ trích những Hội Đoàn này đã phạm thượng uy danh các vị liệt tổ, liệt tông hay bắt buộc phải xin phép thân nhân hoặc môn đồ pháp quyến các vị đó.

Về chuyện Môn Đồ Pháp Quyển, chúng con xin thưa Hòa thượng là ông Cầu đã lộ một cái tâm bất thiện. Thực sự trước khi chúng con lấy danh xưng cho Hội, chúng con đã thỉnh ý HT Thích Minh Quang là đệ tử của Cố HT Thích Như Đạt và Thầy rất hoan hỉ.

Bạch Hòa thượng,

Nếu kể hết về gian dối của ông Lê Công Cầu, tác giả của bản Thông Bạch thì chúng con thiết nghĩ không có bút mực nào tả xiết. Cuối thư chúng con đề đầu kính lễ Hòa thượng Viện trưởng với lòng từ bi lân mẫn, mong Ngài đoái thương cho chúng con là những người Phật luôn một lòng với Giáo hội và kính ngưỡng Ngài.

- Tuy Hội Phật tử Cố HT Thích Như Đạt là một tổ chức không thống thuộc Giáo hội về cả mặt hành chánh lẫn tài chánh, nhưng chúng con luôn tôn trọng Hiến Chương Giáo Hội, vì qua 5 đời Tăng Thống, có công sức đóng góp của Thầy tổ chúng con, Anh linh Chư Thánh Tử Đạo và toàn thể Phật giáo đồ đệ có được Hiến Chương GHPGVNTN, cho nên ông Lê Công Cầu bảo chúng con không tôn trọng Hiến Chương, đồng nghĩa cho chúng con hiểu rằng chúng con đã vi phạm Hiến Chương Giáo hội, đó điều là không đúng, vì lẽ trong Hiến Chương Giáo hội không có một điều khoản nào ngăn cấm không cho Phật tử không là thành viên Giáo Hội được phép cúng dường Chư Tăng Giáo hội cả.

- Đức đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ suốt bao năm bị cộng sản giam cầm tại Thanh Minh Thiền Viện, chỉ vì Ngài đấu tranh cho một tương lai quốc gia Việt Nam phú cường, cho đạo pháp được thăng hoa, cho Pháp lý Giáo hội được phục hoạt và nhân quyền người dân Việt Nam được tôn trọng như các quốc gia văn minh trên thế giới. Chúng con còn nhớ, trước khi Đức Tăng Thống bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện, Ngài đã từng bị Cộng sản bắt giam cùng với HT Thích Không Tánh, HT Thích Nhật Ban, Cư Sĩ Nhật Thường, Thầy Trí Lực vào ngày 6.11.1994. Ngài và các vị đó đã bị CSVN kết án 5 năm tù vì đã tự ý cứu trợ mà không qua qua nhà cầm quyền CSVN mà chỉ có họ mới có quyền cứu trợ mà thôi!

Chính vì chế độ vô nhân đó, nên chúng con đã phải bỏ quê cha đất tổ ra đi, để đổi lấy hai chữ tự do. Thực vậy, tự do là nguồn sống, là chất liệu nuôi dưỡng hình hài và tâm linh con người và chúng sinh một cách đích thực. Nơi đây, đất nước Hoa kỳ cho chúng con được quyền tỏ bày ý nguyện của chúng con và được chính phủ tôn trọng lắng nghe. Chúng con đã chứng kiến bao trận thiên tai xảy ra cho người dân Hoa Kỳ, như cơn bão Katrina thổi vào các tỉnh Miền Đông vào năm 2005, Chính phủ báo động ngay và kêu gọi các tổ chức thiện nguyện, hội đoàn, đoàn thể, người dân không phân biệt tôn giáo, màu da hưởng ứng cứu giúp. Khác với nhà Cầm quyền Cộng Sản Việt nam, chính phủ Hoa kỳ không bao giờ đòi hỏi người dân phải gởi qua các phẩm vật cứu trợ đến các cơ quan chính phủ.

Chúng con luôn khắc ghi Tâm Thư của Đức Đệ Tam Tăng Thích Đôn Hậu, ngài đã kêu gọi Chư Tăng, Ni, Cư sĩ Phật tử cần phải thể hiện tinh thân tương thân, tương kính, tương giáo, tương sám. Thể hiện lời dạy của Ngài, chúng con một lòng kính ngưỡng Chư

Đại Tăng trong Hội Đồng Lương viện là những vị chân tu uy vũ bất năng khuất cho chúng con kính lễ và góp phần công đức đóng góp tịnh tài phụng dưỡng quý Ngài.

Chúng con kính mong Hòa thượng Viện trưởng hoan hỉ cho chúng con được hoàn thành ý nguyện.

Kính chúc Hòa thượng Viện trưởng Pháp thể khinh an chúng sinh dị độ, sở cầu như ý nguyện.

Kính lễ



Trúc Thịnh Đào Duy Hưng

Thư ký Hội Phật Tử Cổ HT Thích Như Đạt

Bản sao kính gửi:

- Đức Tăng Thống HT Thích Quảng Độ (*để kính thăm tường*)
- Chư Tôn Đức trong HĐLV/GHPGVNTN (*để kính thăm tường*).
- Phật tử trong và ngoài nước (*để kính tường*).
- Hội viên Hội Phật tử Cổ HT Thích Như Đạt (*để kính tường*)
- Hồ sơ lưu